



Slottsparkens Vänner

Månadsbrev

Slottsparkens Vänner December brev

Kära Vänner,

Här sitter jag och tittar ut över en regnvtå Slottspark denna tidiga morgon i slutet av 2024, och kontemplerar över allt vi fått uppleva under året. Det är svårt att fatta att vi för mindre än ett år sedan var medlemmar i något som hette "Silver Life". Ganska brutalt och mycket oväntat upphörde allt detta under förevändningen att det var "för dyrt". De som anställdes under flera års förberedande, bland annat vår Katarina Pettersson sades upp med omedelbar verkan. Äldreboendet här i Parken såldes till en ny aktör och vi friska medlemmar lämnades åt vårt öde. Så valde ägaren EQT att handskas vårdslöst med pengar och människor.

Men det är historia nu. Vi var trettiotalet medlemmar som trivdes tillsammans och ville fortsätta träffas och träna. Under ganska tumultartade former i mars – april lyckades vi förhandla med både Rest-Silver Life och Slottet att få fortsätta träna i Slottets lokaler och umgås i de former vi stakat ut tidigare. Vi bildade Slottsparkens Vänner, skapade en hemsida och bara körde på. Att detta var möjligt berodde mycket på att Katarina ville fortsätta att träna med oss och samordna aktiviteterna som vi ville driva. Och på er, kära medlemmar som betalat medlemsavgiften.

Att få ihop detta har inneburit en hel del jonglerande med tider och kompromisser på flera sätt, men vi har stångat på med en osviklig vilja att få det här att fungera, Så tack till er alla!

Under de här så karaktäristiska återhämtnings dagar mellan Jul och Nyår gläds vi åt den samhörigheten. Det betyder så mycket att alltid kunna byta några vänliga ord med så många kända ansikten så fort man tar ett steg ut i Parken.

Styrelsen sätter nu ihop vårt månadschema för januari, som åtföljer det här brevet. Vi rivstartar med **cirkelträning den 7 januari och yoga på onsdag**. Och kom ihåg att mässen är öppen under hela Jul-Nyårshelgen för den som vill träna på egen hand. Vi har några överraskningar också, som vi återkommer om.

Gott Nytt 2025 kära medlemmar! Alfred Lord Tennyson påminner oss om allt Det Goda som kan komma.

Ring out, wild bells, to the wild sky,

The flying cloud, the frosty light:

The year is dying in the night;

Ring out, wild bells, and let him die.

Styrelsen gm Annika